



## PROFETIE 4.08.2020 | PROFETIE VAN EEN TOEGEVOEGDE GENEZENDE ZALVING DIE OVER DE TWEE GROOTSTE PROFETEN ZAL KOMEN.

De grootste Profet van De HEER live op [www.jesuislordradio.info](http://www.jesuislordradio.info)

‘Wel, gezegende mensen, De HERE JEHOVA heeft met Mij gesproken. De HERE JEHOVA sprak vandaag met Mij over enorme zalving, de genezende zalving, de late heerlijkheid die gaat komen. Die genezing gaat brengen. Nog eens: De HEER sprak vandaag, vanochtend met Mij over de enorme zalving, de late heerlijkheid. Extra toegevoegde heerlijkheid. En Ik zag veel genezing die komt. Vele mensen gaan genezen worden. In deze tijd van oordeel heeft De HEER aan ZIJN genade gedacht. HIJ zal nog altijd aan ZIJN mensen denken, zij die trouw zijn aan HEM, zij die HEM vertrouwen.

Wij weten allemaal te goed dat wij ons in het hart van oordeel bevinden. Het oordeel van De HEER. En Ik zie al (ruis) van 5 jaar oud ofzo. 3-5. Zij is kreupel en dan staat zij op en loopt. En Ik vraag haar: “Dus vandaag ben je gaan lopen?” En dan zegt ze: “Vandaag ben ik gaan lopen”. Dus er is een heel grootse genezing die gaat komen. Ik weet niet wanneer dat plaats zal vinden, maar vandaag heb Ik al één genezing gezien. Er is ergens een meisje dat genezen is. Ze was helemaal kreupel. Waarschijnlijk 5-7 jaar oud. In die categorie: 4, 5, 6, 7. In die categorie. En ze was helemaal kreupel, en nu kan zij lopen. Toen vroeg Ik haar: “Nu kun je lopen?” (herhaalt dit in het Swahili). Ze zei: “Ja, nu kan ik lopen”. En ze leerde nu haar evenwicht houden, en te lopen.

Dus, er is een klein meisje ergens, waarschijnlijk 5 jaar oud, tot 7, zoiets, die genezen is, die helemaal kreupel was, en nu loopt. Dus als de bisschoppen rondkijken zullen zij ontdekken dat dat meisje genezen is. En dan zie Ik een immense, immense genezende zalving die De HEER op ZIJN Dienaren heeft gelegd. En dus, er zullen veel genezingen zijn, door de tijd heen. Ook wanneer de twee Profeten live bij u zullen komen. Maar waarom doet De HEER dit alles? HIJ doet dit vanwege de tijd. HIJ gebruikt dit om uw aandacht te roepen naar zuiverheid, naar heiligheid, naar de juiste verstandhouding met De HEER. Opdat u zich zult afkeren van de verdorvenheid / goddeloosheid van deze aarde, en u gereed maakt voor de komst van De MESSIAS.



Dus dit is een heel, heel belangrijke tijd in de geschiedenis, in de kalender van de kerk. HIJ heeft met Mij gesproken over deze heel immense genezende zalving die HIJ op ZIJN twee Profeten heeft gelegd. Vandaag, in een droom. En direct toen HIJ dat deed stond één kreupel meisje op en liep. Dus er is een meisje van ongeveer vijf jaar, helemaal kreupel, dat op gaat staan en lopen, of al is gaan lopen terwijl Ik nu spreek. En de bisschoppen gaan die persoon ontdekken. De pastors zullen die dochter van De HEER ontdekken die is gaan lopen, die helemaal kreupel was.

En De HEER doet dit omdat er geen tijd is. Er is totaal geen tijd meer. En dus HIJ zegt dat op dit uur de kerk zich gereed moeten maken. De Bijbel spreekt heel duidelijk in het boek Hebreëën 3. Ik lees de verzen 7-11. *Hebreëën 3:7 Daarom, zoals de Heilige Geest zegt: Heden, indien u Zijn stem hoort, 8. verhard dan uw hart niet, zoals bij de verbittering, op de dag van de verzoeking in de woestijn. 9. Daar hebben uw vaders Mij verzocht; zij hebben Mij op de proef gesteld en Mijn werken gezien, veertig jaar lang. 10. Daarom ben Ik toornig geworden op dat geslacht en heb gesproken: Altijd dwalen zij met hun hart, en zij hebben Mijn wegen niet gekend. 11. Daarom heb Ik in Mijn toorn gezworen: Mijn rust zullen zij niet binnengaan!*

Dus wij zien, deze doorgaande zonde die op de aarde gaande is: er zal een tijd komen dat De HEER de deur van de bekering zal sluiten, wanneer deze zonde zich tegen hen keert en GOD hen niet kan redden. Er zal een tijd komen waarop GOD hen zal verlaten. En daarom is het heel belangrijk om in deze kritieke dagen heel voorzichtig te zijn. De HEER zingt geen liedje voor u, met een prachtige stem, voor u. De HEER vecht voor uw eeuwigheid. En in Openbaring 22:11, Ik lees, HIJ zegt; nog eens: Openbaring 22:11. HIJ zegt: *Wie onrecht doet, laat hij nog meer onrecht doen. En wie vuil is, laat hij nog vuiler worden. En wie rechtvaardig is, laat hij nog meer gerechtvaardigd worden. En wie heilig is, laat hij nog meer geheiligd worden.*

En dat zegt ons heel duidelijk dat er een tijd komt, wanneer er geen tijd meer is, en dan zal De HEER het hun toelaten in hun karakter door te gaan. De goddelozen zullen doorgaan in het karakter van goddeloosheid, terwijl zij die rechtvaardig en heilig zijn door zullen gaan in hun rechtvaardigheid.



Dit is de tijd waarin De HEER de volken oordeelt, en nu weer spreekt over de immense genezende zalving die HIJ op Mij heeft gelegd, vandaag. Toegevoegde genezende zalving. Toegevoegd. Dit betekent dat er meer is toegevoegd. HIJ zei bij Stem dat HIJ meer toevoegt. Er is een gesprek dat Wij hier niet delen. En toen zag Ik direct een meisje dat waarschijnlijk tussen de 5 en 7 jaar is. Helemaal kreupel, en stond op. En toen vroeg Ik haar: Swahili: “Ben je gaan lopen vandaag?” En toen zei ze: “Ja, ik ben gaan lopen”. En ze wankelde een beetje, en ze staat en loopt nu. Ze is ergens in dit land, zij is gaan lopen. En dus De HEER zegt dat op dit uur er veel goddeloosheid zal zijn. Maar wat ons betreft, die streven naar het Koninkrijk van GOD, wij moeten gericht zijn op het Koninkrijk van GOD. Want de goddelozen zullen altijd de profetie van de komst van De MESSIAS blijven negeren. En zij zullen de profetie van het komende oordeel van De HEER negeren. De MESSIAS komt, gezegende mensen.

Behoudenis en verdoemenis zijn voor u neergelegd. Het is Mijn uitroep dat u behoudenis kiest, bij de komst van De MESSIAS. De HEERE zegene u, waar u ook bent. In uw kantoren, zorg dat u rechtvaardig en heilig bent. In uw werkplekken. Kiest u behoudenis. Want De HEER heeft de volken behoudenis en verdoemenis laten zien. En HIJ roept mensen op tot bekering. HIJ is opzoek naar harten die zich bekeren (berouw en inkeer). En HIJ is Zich bewust dat voor ieder bekerend hart er een verhard hart is. Dat is wat Ik hier net voor u gelezen heb. Dat hoezeer je ook de waarheid tot hen predikt, omdat hun lot is verzegeld, zullen de zondaars altijd zonden kiezen. Zij zullen door blijven gaan met zondigen. Zij kiezen zonde omdat zij de zonde liefhebben, niet omdat zij niet bereikt zijn. Dus alstublieft, in deze dagen gaat het heel, heel dodelijk voor u zijn om door te gaan in doorgaande zonde. Wees heel voorzichtig, voor de besmetting van de zonde. Wees heel voorzichtig, dat zonde kan chronisch zijn.

De HEER reikt in diverse vormen uit. HIJ heeft ZIJN Dienaren heel getrouw en heel ontzagwekkend geopenbaard. Dit zijn de dagen waarin u moet vrezen. Want ZIJN Dienaren wandelen op de aarde. Zij bewandelen het land, dus in essentie leeft u onder de ogen van De HEER. De HEERE zegene u. De MESSIAS komt. Dank u.’