

Profetie 02.01.2020 - De grootste Profeet van De HEER live op Jezus is HEER Radio - Het oordeel van De HEER over het land(en) wat ZIJN Profeet zwartmaakt.

'Wel, gezegende mensen, De HEERE JEHOVA sprak gisteren nacht met Mij, de nacht voor deze nacht. In dat enorme gesprek bracht De HEERE JEHOVA Mij naar een land. En in dat land liet HIJ Mij de kerk zien, de voorgangers die ongehoorzaam zijn en niet willen luisteren naar deze enorme Profeet, de Dubbele. En zij maakten Hem ook zwart. En toen op dat moment zette HIJ Mij ook in één van de bussen. Ik ging met de bus. En toen daarna zag Ik alles, mensen die praatten. En toen daarna tilde De HEER Mij op en nam Mij mee naar boven de Hemel in. De HEERE JEHOVA Die u Kisumu nog maar een paar dagen geleden zag bezoeken, in Kisumu komend in de ontzagwekkende meest krachtige en meest geëerde en meest gevreesde en angstaanjagende Wolk van GOD, komend in de Wolk van ZIJN Heerlijkheid, de fysieke manifeste Aanwezigheid van JEHOVA JAHWE ZELF. En nu bent u volwassen genoeg om te weten dat HIJ niet alleen komt. Iedere keer dat JEHOVA komt, komt HIJ met een enorm Gevolg van De GODHEID De DRIE-ENIGE GOD, DE DRIE-EENHEID, samen met de Legermachten der hemelen. Enkelen gaan er voor HEM uit.

HIJ tilde Mij gisteren in de nacht op na Mij dat land getoond te hebben. Toen nam HIJ Mij mee naar boven de Hemel in. Toen zag Ik de Hand van GOD de Almachtige, de Hand van GOD De VADER die de verheerlijkte Beker vast had, super-verheerlijkte Beker. In de lucht, een super verheerlijkte Beker. En Ik weet niet wat Ik vandaag kan delen over die Beker. Die Beker is zo een beetje van het formaat van uw theekop. Een klein beetje groter, echter, maar van die grootte. En de Beker was vol. Deze was vol. En De HEER kantelde de Beker in de richting van de volken der aarde. De Beker was vol met de toorn van GOD. En HIJ goot de toorn van GOD uit over de volken der aarde die weigerden naar deze Profeet te luisteren, de Dubbele. Eén in het geestelijke lichaam, eeuwig eeuwigdurend lichaam. En de Ander in het fysieke domein. Zij weigerden naar deze Profeet te luisteren, deze mega Profeet die de Hemel gebied te openen en hier nu direct regen naar beneden laat komen. En de Hemel opent, en brengt hier regen naar beneden, nu direct. De Profeten die GOD kan ontbieden naar Hen toe te komen, in de dikke donkere Wolk. En GOD de Almachtige komt zoals HIJ in de wildernis kwam, toen deze twee Profeten de Israëlieten uit de slavernij leidden.

Dus, de landen die naar Hen weigerden te luisteren waren ongehoorzaam, en Ik zag ook hoe zij aan zwartmakerij deden. Zij spraken in zwartmakerij. En toen, nog eens, spraken zij zwartmakerij. De HEERE JEHOVA, HIJ tilde Mij op ZIJN verheerlijkte Koninkrijk van GOD in, waar u allemaal naar toe zou willen. En op die plek toonde HIJ Mij toen de Beker gevuld met de toorn van GOD, de verheerlijkte Beker. En HIJ goot de

Beker uit. HIJ goot die Beker ongeveer 3 tot 4 keer uit. HIJ goot die Beker ongeveer 3-4 keer uit, Ik weet niet of de eerste ging, anders zijn het er vier, vier keer dat HIJ uitgoot. De Beker van de toorn van JEHOVA JAHWE, de enorme verschrikkelijke GOD van Israël, HIJ goot uit over de aarde. En de toorn van GOD trof als eerste, trof eerst het land waar HIJ Mij mee naartoe nam, wat de twee Profeten van JAHWE zwart maakte, en naar Hen weigerde te luisteren. Daarna oordeelde HIJ toen de andere landen. Maar het oordeel is totaal ondraaglijk. Het is ondraaglijk, niemand kan het aan. HIJ begon met de zwartmakers zelf te treffen. Dus dit is een enorm uur waarin de Wolk van GOD de Almachtige, de Wolk van JAHWE de aarde heeft bezocht, Mij bezocht heeft. En nu is het absoluut helder, volgens De HEER de Almachtige is het absoluut helder dat iedereen naar deze Profeet moet luisteren. En gehoorzamen en onderwerpen, opdat zij het verheerlijkte Koninkrijk der eeuwigheid zullen zien. De soevereiniteit van GOD heerst nu, deze is nu aan zet: ieder land moet nu luisteren en zich onderwerpen, want volgens De HEER heeft u nu gezien wie deze Profeet is. En het land wat aan zwartmakerij doet en weigert te gehoorzamen: Ik zag HEM eerst de zwartmakers neerhalen. Daarna trof HIJ het land met enorme toorn. De toorn van GOD, enorme toorn die het land vermorzelde. Deze kan Ik hier niet beschrijven. Dan zou u wegrennen. En toen daarna trof HIJ de andere landen.

Nog eens: gisteren in de nacht nam De HEERE JEHOVA Mij mee naar een land, en liet het Mij zien. HIJ zette Mij zelfs in de bus, Ik hoorde de mensen praten. En toen HIJ Mij daar plaatste, toen maakten die mensen Hij die vandaag met u spreekt zwart. Vannacht. En zij weigerden gehoorzaam te zijn. En toen nam JEHOVA Mij mee naar ZIJN Koninkrijk in de Hemel. Binnen in de Hemel, waar u heen wilt gaan, u allemaal. GOD De SCHEPPER van de Hemel nam Mij mee de Hemel in en dan geeft HIJ Mij de instructie. En toen zag Ik de Hand van GOD de Almachtige, in de lucht. En HIJ goot de verheerlijkte Beker uit, die gevuld was, de Beker vol met ZIJN toorn. HIJ goot deze zo uit op de aarde, vier keer. Ik krijg nog te weten of de eerste van Zijn plek is afgekomen, maar tot nu toe zie Ik er vier. En toen trof HIJ het land wat HIJ Mij toonde, wat ongehoorzaam was en deze twee Profeten probeerde zwart te maken. En daarna trof HIJ alle andere landen. Maar het oordeel is totaal ondraaglijk.

De MESSIAS komt. De KONING der Heerlijkheid komt. Bereid de weg van De HEER, gezegende mensen. De MESSIAS komt. De MESSIAS komt. Zorg dat u het Evangelie gelooft, u CHRISTUS JEZUS als HEER ontvangt. En wees wedergeboren. En na wedergeboren te zijn, wordt gedoopt in complete onderdompeling in water, zoals JEZUS gedoopt werd. En wordt daarna gedoopt door De HEILGE GEEST en door vuur. En houdt op met de discussies over voor de verdrukking, tijdens de verdrukking, na de verdrukking: die menselijke filosofie. Blijf ervan weg. Maak u simpelweg gereed in heiligheid, voor de verheerlijkte komst van De MESSIAS. In rechtvaardigheid, als het gewaad wat u toegang tot de Hemel geeft. Ik heb de trap van de Hemel al neergelaten. Ik heb de Hemel geboden om

haar Trap neer te laten, de verheerlijkte Trap. En de Hemel heeft Mijn woord als gehoorzaamd, en liet de verheerlijkte Trap van de Hemel neer, van de eeuwigheid, van eeuwigdurend leven, hierboven. Velen van u hebben deze op uw camera's vastgelegd, deze staat overal op internet. En de tweede fase, daar zie Ik de kerk naar boven gaan. Dus, wees heilig. Wees rechtvaardig als het gewaad wat u nodig heeft om binnen te treden. Wandel in heiligheid, want zonder heiligheid zal niemand De HEERE zien, zal niemand het verheerlijkte Koninkrijk van JAHWE zien.

De MESSIAS komt. Blijf weg van zwartmakerij. Blijf daar helemaal van weg, maak u daar geen zorgen over. Dat is iets anders. Als u daarin terecht komt dan zal de Deur voor u dichtgaan, kom daar niet. Maak u enkel in heiligheid gereed en treed binnen. Ik heb de toekomst van de aarde gezien. Dus blijft u weg van zwartmakerij. Moge De HEER u helpen. Moge uw wijsheid u hierin niet tekort schieten. Toda raba.'